



Wijnwandelen in Wallis

Zigzaggen naar een glaasje wit



Op de hellingen van Mont d'Orge bij Sion.

In het Zwitserse kanton Wallis worden al eeuwen de lekkerste wijnen gemaakt. We kennen ze echter nauwelijks. Dus zit er niets anders op dan ze ter plekke te keuren.

Tekst en foto's Jonathan Vandevoorde

“Onze beste wijnen drinken we liever zelf”, vertrouwt wijnwandeldgids Patricia Pitteloud mij toe. “Wellicht is dat de reden waarom er in het buitenland zo weinig lekkere Zwitserse wijn te koop is.” Ik loop met Patricia enkele etappes van de 66 kilometer lange Chemin du vignoble, de wijnwandelroute die twintig gemeentes met elkaar verbindt. We staan op een helling buiten het centrum van Chamoson, een wijndorp niet ver van Sion, de hoofdstad van kanton Wallis. Rondom ons ontelbare rijen chasselas-druivenstokken, een inheemse witte druivensoort. Geometrische golven roestbruin tot fel geel gekleurde bladeren rollen naar het dal richting de Rhône. De bekende Zwitserse fendantwijn wordt van deze druiven gemaakt en is een uitstekende begeleider van kaasgerechten. “Fendant is een lichte wijn. Vroeger dronken de boeren op het veld tijdens de middagpauze een kruik vol, waardoor ze er de rest van de dag weer tegenaan konden.”

Imagoprobleem

Een wandeling langs deze wijnroute is een ontdekkingsreis naar het hart van de Walliser plattelandscultuur. Tientallen proeflokalen proberen de wan- ▶



De Alpen lonken in de omgeving van Salgesch.



De historische binnenstad van Sion.

Het voelt alsof ik door een **vlaamend kleurentapijt** loop.

delaar te verleiden van zijn route af te wijken. De topdruif in Wallis is weliswaar de rode pinot noir, die in dit zonnige, droge klimaat uitstekend gedijt, maar overal langs de wijnroute kom ik naam-bordjes tegen van druivenrassen die ik niet ken. Amigne, ermitage, de kruidige païen (heida) en de petite arvine, die een frisse geurige witte wijn oplevert. En wie heeft ooit gehoord van rode druiven genaamd humagne rouge, gamay, cornalin of diolinoir?

Vroeger was dat anders. In de jaren vijftig begon men massaal chasselas te verbouwen. “De kwaliteit ging teloor en Zwitserse wijn kreeg een imago probleem. Zelfs wij dronken alleen nog maar Franse wijn”, legt Patricia uit. “In de jaren negentig is de trend gekeerd. Dankzij strenge regelgeving is men erin geslaagd uitstekende, zeer karakteristieke wijnen te produceren. Gelukkig bezitten veel Walliser families van oudsher een eigen wijngaard. Hierdoor konden oude, traditionele druivenrassen in ere hersteld worden.”

Zonovergoten hellingen

Wijn zit de Wallisers in het bloed. Maar de geschiedenis van het Rhônedal is ook in bloed geschreven. De littekens vind ik overal in het landschap terug. Weids is het uitzicht boven op de rots aan de voet van de donjon, de toren die het dorp Saillon domineert. Boven op dit arends-nest ontwaar ik stroomafwaarts de donjon van het stadje Saxon en nog eens twaalf kilometer verder zelfs die van Martigny. In het oosten ligt Sion in de schaduw van twee kastelen op een hoge rots. Daartussen en op de zonovergoten hellingen rondom niets dan geelgekleurde wijngaarden.



In de middeleeuwen woedde hier een tweehonderd jaar durende oorlog tussen het Franstalige graafschap Savoie en Oberwallis, dat toen onder de macht van het Duitssprekende prinsbisdom van Sion viel. Saillon was een voorpost. In 1475, nadat ze eerst Sion in brand hadden gezet, dolven de Savoyards uiteindelijk het onderspit en kwam de streek definitief onder prinsbisschoppelijk bewind terecht. Sion kwam als politiek en cultureel machtscentrum tot bloei; dat maakt de historische binnenstad een bezoek waard.

Herfstspektakel

Ten oosten van Sion volgt de wijnroute de Bisse de Claveau, een eeuwenoud irrigatiekanaal dat zelfs vandaag nog de wijngaarden tijdens de lange droge zomers van water voorziet. Het voelt alsof ik door een vlaamend kleurentapijt loop en na elke bocht is het uitzicht weer anders. Het herfstspektakel gaat maar door, tot aan het stadje Leuk, het officiële eindpunt van wat ondertussen de Weinweg is gaan heten.

De bekende gele wandelwegwijzers hebben me feilloos het juiste pad getoond. In tegenstelling tot de rest van Zwitserland vermelden ze echter nergens de looptijden. Op deze verleidelijke wijnroute is dat maar goed ook.

Chemin du **vignoble**

De 66 kilometer lange Chemin du vignoble is een gemakkelijk beloopbaar langeafstandspad, dat de wijngaarden tussen Martigny en Leuk met elkaar verbindt (de fietsvariant is 17 kilometer langer). De route (nr. 36 van het routenetwerk Schweizmobil) volgt soms onnodig het asfalt; je kunt beter heerlijk zigzaggen tussen de rijen wijnstokken. Verdwalen is onmogelijk: het volgende wijndorp ligt altijd in zicht.

Gids

Het tweetalige gidsje *Chemin du vignoble/Weinweg* beschrijft de bezienswaardigheden onderweg, opgedeeld in 22 etappes. Te bestellen op www.cheminduvignoble.ch voor 10 Zwitserse frank (€8,32).

Kaarten

Landeskarte der Schweiz 282 Martigny (€11,95), *272 St. Maurice* (€12,50) en *273 Montana* (€12,50). Schaal 1:50.000. Te bestellen via www.landschapreisboekwinkel.nl.

Zien en beleven

- **Walliser wijnmuseum:** er is er één in Sierre, en één in Salgesch. www.museevalaisanduvin.ch
- Elk jaar in september organiseren de wijnmusea de **Marche de cépage** ('wijnmars'), waarbij 4000 wijnliefhebbers zich tussen Sierre en Salgesch te goed doen aan wijn, kaas en lokale specialiteiten. www.marchedescepages.ch
- **Wijnlokaal Le Verre à Pied** in Sion is een begrip, Grand-Pont 29.
- Het **kastanfefestival** in Fully trekt jaarlijks tot 40.000 bezoekers: 9 ton kastanjes worden geroosterd voor de traditionele *brisolée*. Dit jaar op 13 en 14 oktober. www.fetedelachataigne.ch

Meer weten?

- **Zwitsers Verkeersbureau,** T 00800-100 200 29 (gratis) of www.myswitzerland.com
- **Wallis Tourismus,** T +41(0)27-327 35 70 of www.valais.ch

